



't KLAVERTJE 4 NIEUWS

editie 16 - 27 oktober 2023

#zoveel kinderen en nog eens zoveel grootouders

We eindigden deze eerste maanden van het schooljaar met een massaal bezoek van de (over)grootouders aan de miniforums van elke leefgroep. Als één langgerekte voorstelling lieten we de grootouders die aan en af kwamen, proeven van het toonmoment waarmee de klas van hun kleinkind bezig is en wat er allemaal geleerd wordt. De naturel van het naar voren brengen, het willen uitleggen aan elkaar en trots zijn op wat je leert en doet in je eigen klas. Tussendoor vielen de vele verschillende koekjes heel erg in de smaak. Dank aan alle bakkende ouders, daar waren grootouders ook indirect trots op.

#voorbije projecten uit onze leefgroepen

- ★ **onze ikkers** waren gefascineerd door alles op wielen. Er kwam dan ook heel wat rollend materiaal op bezoek zoals een tractor, een vrachtwagen, een motor en een elektrische fiets. Zelf kropen ze op hun (loop)fietsjes om zo behendig mogelijk een parcours af te leggen en leerden de eerste kneepjes om zich veilig te bewegen in het verkeer zoals het verkennen van een stoplicht, het oversteken over een zebrapad, het aandoen van de gordel, het dragen van fietshelm en fluohesje. Onder het zingen van wat treinliedjes legden ze een gecombineerde tocht af naar Gent 'auto-trein-tram-boot-bus'. Het klasleven bolde behoorlijk snel vooruit.

-
- ★ **onze neuzen van Eva** vertrokken van uit de vraag wat er in welke vuilnisbak hoort. Zo leerden ze alles over PMD, papier en karton, restafval en GFT. Elke vuilnisbak kreeg een gekke naam om het allemaal nog beter te onthouden : Vladimir Papier, Chantal restafval, Estee PMD en Jerom de Compostworm. Het containerpark verwelkomde hen om naar het sorteren van het grote afval te komen kijken. Met de Mooimakers trokken ze de straat rondom de school op om zwerfvuil te zoeken, vakkundig opgepikt met de knijpertjes. En tja, er lag toch wel heel wat rond te slingeren. Na de vakantie komt de grote vuilniswagen speciaal tot bij hun klas eens langs. Dit wordt beslist nog een bijzonder moment. Omdat ze ondertussen al heel wat afweten over afval, namen ze een filmpje op waarin ze het sorteren van afval klaar en duidelijk uitleggen. Misschien zag je het al ?

 - ★ **onze neuzen van Jana** traptten erop los in het fietsproject. Onze parking werd een dagelijks trainingscentrum, waar zowaar meerdere steunwielletjes verdwenen en er vlot op 2 wielen werd gefietst. Helemaal klaar voor het fietsparcours op de grote speelplaats, waar er ook hellingen in verwerkt zitten en er eens om ter snelst werd gefietst. De politie kwam op bezoek en leerden hen aan om met de fiets in de hand een zebrapad over te steken. Ze brachten een bezoekje aan fietsenmaker Wouter in Landegem met zijn winkel vol gloednieuwe fietsen en een werkatelier. De onderdelen van een fiets kwamen één voor één aanbod. In Merendree was er een afspraakje gemaakt in het Gekke Fietsenmuseum, wat trouwens zeer de moeite was en helemaal niet ver weg.

 - ★ **onze bloemen&bijtjes van Hilde** vroegen zich af welke dieren uit een ei komen ? Klaar om dit te onderzoeken en ondertussen ook heel wat te weten te komen over de levenscyclus en ontwikkeling van een ei. Van hele kleine eitjes bij de luizen, over de dure kaviaar eitjes tot de grote exemplaren in de struisvogelkwekerij, waar ze ook een bezoekje brachten. Er werden ei-proefjes gedaan om alles van binnenuit te bekijken. Het lukte hen zelf om op 24 eitjes te staan zonder dat er ééntje brak ! Eierschalen zijn echt wel sterk. Voor het eindproduct werd de klas omgetoverd tot een gezellige ontbijtruimte en iedereen kookte of bakte zijn Elgen Eltje, de maaltijd werd aangevuld met lekkere zelfgemaakte quiche, appelmuffins, fruit, en zalmforeleitjes. Het was een kElleuk en leerrijk project !

 - ★ **onze bloemen&bijtjes van Gwendolien** verdieptten zich in feesten. Ze kozen daarvoor 4 landen en feesten uit : Dia de los Muertos in Mexico, Chinees Nieuwjaar in China, Diwali in India, Kerst&Pasen in België. Na wat opzoekwerk en het maken van een presentatie, werd elke dag 1 feest voorgesteld en beleefd, inclusief passende gerechtjes die ze zelf klaarmaakten. Als eindproduct bouwden ze samen een spetterend Halloweenfeestje

voor zichzelf, waarbij ze enkele ouders aanstelden als buitenwipper, barman/vrouw, DJ, fotograaf bij de photobooth en iemand die de vestiaire bewaakte. Was me dat een griezelig topfeest !

- ★ **ons vogelnest van SarahL** dook in hun project met de boeiende vraag 'hoe werkt de kledingindustrie?' Ze onderzochten hoeveel water deze industrie verbruikt, wat eerlijke kledij is, hoe de prijs bepaald wordt... Allemaal nieuwe zaken om bij stil te staan. Om de vergelijking te maken tussen soorten winkels gingen ze op bezoek naar Knus (kleine lokale kledingwinkel in Deinze), naar JBC (grote Belgische keten) en naar de kringwinkel (tweedehandscircuit). Er werd met de hulp van heel wat ouders, grootouders en tantes een naaiatelier opgericht om oude kledij te pimpen, zodat deze weer aantrekkelijk werd om te dragen. Ze leerden ook de eerste steken van breien en haken. San van Sanstyles (winkeltje in Gent) kwam nog langs met stylingtips voor de modeshow die op het groot grootouderforum te zien was met applaus en al erbij.

- ★ **ons vogelnest van SarahD** hield een uitgebreide reclameronde en kwam tot het project 'Games en spellen van vroeger en nu'. Want spelen is van alle tijden, alleen de vorm en mogelijkheden veranderen. Ze trokken naar het Speelgoedmuseum in Mechelen en maakten kennis met de 'Kinderspelen' in het schilderij van Pieter Breugel. Enkele van de 80 geschilderde spellen mochten ze ook in het echt doen. Er kwam een schaakmeester naar de klas die hen de beginselen van het schaken leerden. Maar ze wilden heel graag zelf een spel leren maken, zowel online als offline. Online ontwikkelden ze met behulp van Scratch hun eigen game. Offline begonnen ze te meten, lijnen te trekken, te boetsen, te schilderen, spelregels op te stellen tot ze een heus aantrekkelijk bordspel hadden dat uitgetest kon worden. Met deze spellen werd een spelletjesmiddag gehouden voor ouders/grootouders en een spelvoormiddag voor de andere Vogelnestklas. Winnen en verliezen, maar vooral veel spelplezier !

- ★ **onze sterrenkids** kropen in de wereld van de jaren '80 en '90 met de bedoeling de leefwereld van hun ouders te leren kennen toen zij nog tieners waren. Een karrevracht aan voorwerpen uit die tijd decoreerden hun klas. Een dikke televisie, walkman, videocassette, kubus, veel fluo, een kloefer van een woordenboek ... In het Huis van Alijn doorzochten ze de Expo 'jaren 90' minutieus en even verderop het graffitistraatje dat ook in deze periode ontstond. Voor dans en vertier trokken ze naar Kokorico in Lievegem waar ze een blik kregen achter de schermen van deze befaamde discotheek en dit voor een dagje allemaal getooid in passende jaren '80 '90 kledij. Een kleurrijke en opvallende bende was me dat, machtig om te zien. Na de vakantie brouwen ze daar nog een

typische aerobicsles uit de jaren '80 aan en zullen ze de werking van de dikke televisie onderzoeken samen met techniekontdekker om ze nadien helemaal uit elkaar te prutsen

#opvoeden in een digitale wereld

Media spelen een belangrijke rol in ons leven. Dat is iets positiefs, maar soms ook best een uitdaging ! Als leefschoon nemen we geen standpunt in over de digitale communicatie tussen ouders onderling. Toegegeven, het is best soms handig zo'n groepswhatsapp van de klas. Maar evenzeer zijn er ook heel wat valkuilen die ons ongemakkelijk doen voelen. Als het een echo is van de info die op Gimme verschijnt, ondergraaft dit het systematisch volgen van het gimmekanaal waardoor je maar deels op de hoogte bent. Als het een lastigheid of voorval delen is, helpt dit de oplossing meestal niet vooruit. Naar de leerkracht stappen en je bezorgdheid brengen helpt om het ganse plaatje te blijven zien en oplossingen te vinden. De in- en uitstroomtijd is daarvoor het ideale moment. Geraak je niet op school op deze momenten, stuur dan een mail naar de leerkracht om op een ander moment elkaar te kunnen ontmoeten. Zo gaan we samen in vertrouwen onderweg.

#mooi ook van boven

De laatste renovatie in het restaurantgebouw 'de eetklaver' is bijna rond. Het begon met het vernieuwen van de toiletten, het vervangen van de verlichting, het vervangen en verplaatsen van de verwarmingsketel, het aanschaffen een nieuwe koelkast en afwasmachine, het schilderen van de frontmuren, decoratie met boomsticker, het verwijderen van de oude keukeninfrastructuur, het beitsen van het buitenschrijnwerk, het herindeling van de keukenruimte, het inrichten van een leraarskamer/koffieklas, het afbreken van een giga verwarmingsinstallatie bovenaan en deze zomer werden nieuwe plafondtegels geplaatst over de ganse ruimte, die het geheel niet alleen proper in de verf zetten maar ook nog eens voor akoestische absorptie dienen. Enkel de roostergaten moeten nog mooi afgewerkt worden in de winterperiode en binnenkort komen er nog 2 branddeuren, omdat dit voor de brandveiligheid zo hoort. Eten in ons restaurant verloopt vlotter en gezelliger dan enkele jaren geleden.

Wist je trouwens dat dit gebouw, samen met een deel van onze buitenruimte, gehuurd kan worden voor familie/vrienden feestje (geen avond-en dansfeesten), lezing of workshops. Meer info kan je verkrijgen bij Vanessa of secretariaat@leefschoonklavertje4.be

#parkrangers gezocht

Een Gimmeberichtje dat je waarschijnlijk niet ontgaan is de voorbije dagen. Misschien klikte jij toen verder door en schreef je je in om deze herfstvakantie één of meerdere dagen in te springen voor de zorg voor de dieren op school. Een welgemeende dankjewel daarvoor !

De zorg voor de dieren is op Leefschool Klavertje 4 dan ook heel belangrijk. Ons grote groene domein herbergt immers heel wat dieren; geiten, hangbuikvarkens, eenden en een gans, kippen en kalkoenen, cavia's. De keuze voor deze dieren is vaak een gevolg van toevalligheden of een nood. De hangbuikvarkentjes boden een oplossing voor de verwerking van tafelresten 's middags. De geiten staan in voor het natuurlijk beweiden van een groot grasveld dat vroeger wekelijks gemaaid werd. Cavia's laten zich makkelijk aaien, het hoe leren we onze kinderen graag aan. Kippen, kalkoenen en eenden broeden makkelijk en zorgen voor veel jolijt als de kuikentjes uitgepikt zijn.

Samen met de kinderen, ouders en teamleden Gwendolien, Bart en Peter staan we in voor het voederen en water geven van deze bewoners. De kinderen komen in de loop van een schooljaar minstens eenmaal aan bod om de dieren te voederen. Zo'n groepje is samengesteld uit kinderen van verschillende leeftijden. Zo kunnen zij elkaar helpen bij het uitvoeren van de taak tijdens de middagpauze.

Maar ook in de weekends en op vakantiedagen leven onze dieren hier verder. Voorafgaand aan een vakantieperiode verschijnt er op gimme een oproep om gezinnen als parkranger te rekruteren. Bij de start van de verlofperiode krijgen de ingeschreven ouders een overzicht met daarop voedertips en een weekschema met info over wie, wanneer, wat. Want zonder de bijdrage van velen kunnen we onze dieren verzorgen zoals het hoort. Dus dank aan iedereen die hier 'zijn voederkorreltje' toe bijdraagt !

